
Maandelijks nieuwsbrief van de Postzegelvereniging 'Postfris '68' Vleuten – De Meern.
Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

Website: www.pf68.nl

Data en programma 2013

| Verenigingsavonden | Programma |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 17 september | veiling + verloting |
| 15 oktober | veiling |
| 19 november | veiling + filatelistische lezing |
| 10 december (2 ^e dinsdag)* | veiling + (Kerst)verloting |

* wisseling stuiverboeken: december: een van de drie zusterverenigingen.

Verzamelaarsmarkt: 30 november 2013, 9:00 tot 12:00 uur.

Van de voorzitter.

Beste postzegelvrienden,

Als jullie dit lezen is de vakantie voor de meesten van ons voorbij. En we gaan weer aan een nieuw postzegel seizoen beginnen.

We hebben in de vakantie periode ook slecht nieuws gehad: we moesten tot onze spijt afscheid nemen van Dhr. Hamoen. Hij was gedurende een groot aantal jaren een zeer gewaardeerd en actief lid van onze vereniging.

Voor het nieuwe seizoen hebben we een groot aantal activiteiten op de kalender staan. En er is dus veel werk aan de winkel.

Maar ook dit jaar moet ik weer een grote oproep plaatsen want wij zijn heel erg op zoek naar NIEUWE BESTUURSLEDEN of VRIJWILLIGERS.

Zonder nieuwe en extra mensen redden we het niet en wordt het organiseren van alle activiteiten een heel moeilijke zaak.

Dus mensen denkt u nog eens goed na en praat eens met één van de huidige bestuursleden om uit te vinden wat er zoal gebeuren moet.

Ik hoop dat ik op u mag rekenen en dat u in grote getale met ons in gesprek gaat.

Verder hoop ik u allen natuurlijk weer te zien op onze zeer druk bezochte verenigingsavonden, een echt Postfris '68 succesverhaal.

Tot gauw,
Jos Boss

In Memoriam Gijs Hamoen 19-11-1932 - 29-6-2013.

30 juni bereikte ons het bericht van het overlijden van Gijs Hamoen. Een zeer gewaardeerd lid, oud bestuurslid en redacteur van onze vereniging. Vanaf 1989 was hij lid van onze vereniging.

Van 1996-2005 was Gijs als 2^e voorzitter actief binnen het bestuur van Postfris '68. In die periode heeft hij op vele manieren bijgedragen aan het reilen en zeilen van onze vereniging. Daarnaast is hij van 1997 t/m 2009 één van de redacteurs van de Zegelaar geweest. In die periode werden vele interessante artikelen gepubliceerd waardoor ons verenigingsorgaan, vanaf die periode, een zeer lezenswaardig clubblad was.

Ook heeft Gijs de nodige dia lezingen tijdens onze verenigingsavonden gepresenteerd. Deze dia lezingen werden door hem altijd samengesteld uit eigen materiaal.

De zeer brede filatelistische kennis en interesse die Gijs aan de dag legde werd ook ten dienste gesteld aan diegenen die vragen hadden over een land of onderwerp.

Bijzonder was ook zijn taalkundige interesses. Of je nu vragen had over een tekst in semitische of cyrillische talen. Hij kon je vertellen wat er stond.

De laatste twee jaar werd hij geteisterd door ziekte. Dat was voor hem en zeker voor zijn vrouw een zware periode.

In Gijs verliest de vereniging een bijzonder markant lid die alles over had voor de vereniging. Wij zullen hem missen.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte om dit verlies te kunnen dragen.

Jan Sangers

Postzegelen tijdens je vakantie

Op verzoek van postzegelvriend Maarten neem ik wat postzegels van Oezbekistan mee, die hij in Nederland heeft gekocht. Ze zijn postfris en hij wil er graag een echt Oezbeeks stempel op hebben. Hij weet, dat ik naar Oezbekistan op vakantie ga en vraagt mij dan ook om deze zegels daar op een postkantoor af te laten stempelen. Op zich lijkt dat een simpel verzoek en in Europa zal dat ook geen enkel probleem opleveren. In Centraal-Azië heerst echter een andere cultuur en is het laten plaatsen van een postzegelvernietigingsstempel toch wel andere koek, zoals zal blijken.



Toegangsdeur hoofdpostkantoor Buchará (Oezbekistan)

hebben. Na er drie keer langs gelopen te zijn valt ineens een blauwe brievenbus op, die in een steegje is opgehangen. Op de bus staat "почта", wat post betekent. Daar vlak achter blijkt het postkantoor te zijn. Aan een bureautje zit een aardige juffrouw. Ze blijkt ook nog intelligent, want ze heeft verrassend snel door, wat de bedoeling is. Maar dan blijkt, dat ze niet van zin is om de zegels van een afdruk te voorzien van een stempel, dat ze nota bene in haar handen heeft en waarmee ze driftig een aantal te verzenden briefkaarten van voorziet. Zij stempelt niet voor verzamelaarsdoeleinden, zo vertelt ze. Vriend Maarten heeft de zegels op een stuk karton geplakt en heeft op een stuk papier aangegeven, waar de stempels geplaatst moeten worden. Het lijkt een appeltje-eitje, maar ik voel al snel aan, dat het hier niet gaat worden. De kaart is in haar ogen geen ansichtkaart. Ik probeer haar nog te overtuigen, dat het hier ook om een te versturen kaart gaat. De kaart



Uiteindelijke ingang van het hoofdpostkantoor van Buchará

bevat een adres en voldoende aan geldige postzegels. Maar de juffrouw blijkt onvermurwbaar: ik krijg geen stempel op mijn Oezbeekse postzegels.

In het volgende stadje, Buchará, onderneemt reisleader René eens een poging. Ofschoon het stempel 3 centimeter van de beambte verwijderd staat, moet er eerst goedkeuring komen van de manager, die er op dit moment even niet is en er voorlopig ook niet zal zijn.

Er blijkt in het stadje echter ook een hoofdpostkantoor te bestaan en René probeert het daar nog eens. Alleen al het vinden van de locatie van het postkantoor is al een prestatie. Ergens op een ijzeren deur zit een briefje. Als je door de deur gaat kom je in een straatje met bouwval. Achterin rechts bevindt zich het hoofdpostkantoor. Het ziet er niet uit, maar de postkantoorhoudster en haar assistente waren uiterst vriendelijk. De zegels werden netjes volgens de wensen van Maarten gestempeld. Er mocht echter niet gefotografeerd worden in het postkantoor. Vandaar dat we het met een paar buitenopnamen moeten doen.

In Samarkand doe ik mijn eerste poging. Ofschoon het de naam heeft een officieel postkantoor te zijn, kan de postkantoorhouder mij niet helpen. Het duurt eerst enige tijd, voordat ik hem duidelijk heb gemaakt, wat de bedoeling is: als postbeambte een vernietigingsstempel aanbrengen op een geldige postzegel van zijn eigen land, maar dan gekocht in Nederland. Als het hem duidelijk is, wil hij me best helpen, maar het probleem is, dat hij geen vernietigingsstempel heeft.... Hij zoekt nog even in de brandkast en denkt dan een oplossing te hebben gevonden in de vorm van een "PAR AVION" (per luchtpost) stempeltje. Ik weet echter dat vriend Maarten dat zeker niet wil.

Gelukkig blijkt het stadje nog een postkantoor te



Straatje achter de toegangsdeur van het hoofdpostkantoor

Als je dan denkt, dat men in Oezbekistan wel geen postzegels zal verzamelen, loop je in Khiva, een stadje verderop, tegen een ongelooflijke verrassing aan. Ik wrijf eerst een paar keer in mijn ogen. Het zal toch niet waar zijn? Ik ben toch wel degelijk in Oezbekistan?!?! Voor mij doemt namelijk een echter postzegelwinkel op!! Ook in Oezbekistan is er wel degelijk belangstelling voor de postzegelhobby. Er bestaan daar ook postzegelverzamelaars!! De postzegelhandelaar heeft zelfs een uitgebreid assortiment. Alleen het zijn allemaal zegels uit Oezbekistan. Andere zegels heeft hij jammer genoeg niet. Maar niet getreurd: ik heb tenslotte weer een fijne postzegelvakantie gehad. Want vakantie of niet, het postzegelen gaat natuurlijk gewoon door!!!!



Postzegelwinkeltje in Khiva (Oezbekistan)

Ton van der Wurff

Ledenadministratie.

Als nieuwe leden hebben wij de heren H. Kouwenhoven uit De Meern en R.P.M. van Zuijlen uit Vleuten kunnen verwelkomen.

Mw. J. Koornstra-Vogel uit De Meern is opnieuw lid geworden.

Veel plezier op onze verenigingsavonden toegewenst!

Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Harrie de Caes doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.