

Een bijzondere briefkaart

Door, Jan Sangers

Op de brievenbeurs in Gouda kwam ik onderstaande briefkaart tegen. Deze vondst zette mij aan tot enig speurwerk. Je wilt toch tenslotte weten wat de achtergronden zijn van de persoon of personen die op deze briefkaar voorkomen. Als verzamelaar van poststukken uit mijn woonplaats heb ik deze kaart gevonden.



Deze kaart is gecontroleerd door de censuur in het ABP (Aus-landsbriefprüfstelle) te Keulen.

Het machinale censuurstempel is stempel nummer 3 van het Oberkommando der Wehrmacht (OKW).

Op de achterzijde een blauwe streep. De tekst is gecontroleerd op eventuele geheime tekst met een chemische vloeistof.



De kaart is verzonden door Jan Links, wonende in de Schoolstraat te Vleuten. Hij schrijft een spoedbericht naar zijn zwager Margarethus de Gier roepnaam Gretus, die door de Arbeitseinsatz in Duitsland te werk was gesteld. In het bericht staat vermeldt dat zijn zuster Elisabeth roepnaam Lies ernstig ziek is en verpleegd wordt in het Diaconessen ziekenhuis te Utrecht. De verwachtingen zijn dat het snel afgelopen kan zijn.

Gretus krijgt het advies verlof te vragen om zijn zus nog eenmaal te kunnen zien. Het blijkt dat dit niet werd toegestaan. Zus Lies kwam op 20 april te overlijden, 13 dagen nadat deze kaart werd verstuurd. Lies is begraven op het kerkhof van de Torenpleinkerk in Vleuten.

Dat Gretus niet de enige was in deze situatie blijkt wel uit het feit dat een inwoner uit De Meern eveneens in 1943 verlof geweigerd is na een verzoek om bij de begrafenis van zijn broer te mogen zijn die na een noodlottig ongeval overleden was.

Zijn naam zorgde aanvankelijk bij mij voor enige verwarring. In de burgerlijke stand staat vermeldt Margaretha terwijl volgens de familie het Margarethus moet zijn. Hierdoor werd ik duidelijk op het verkeerde been gezet. Dank zij Gerrit de Gier, neef van Gretus kwam ik erachter dat margaretha duidelijk geen vrouw was. Alhoewel ikzelf begreep, gezien het bericht dat het hier een mannelijk lid van de familie moest zijn..

Lies werd slechts 43 jaar was nooit getrouwd geweest en geen kinderen. Na de oorlog keerde Gretus terug naar Vleuten te voet, zoals zoveel anderen ook overkomen is. Er was geen vervoer voor al die mensen die in Duitsland aan het werk gezet waren. Gretus die aan de Schoolstraat woonde en later aan de Julianalaan in Vleuten overleed in 1995 op een leeftijd van 91 jaar. Hij is zijn hele leven vrijgezel gebleven. Gretus ligt begraven op het kerkhof Europaweg te Vleuten.

Op de kaart ziet u de afzender Jan Links staan op Schoolstraat 138 Vleuten. De Schoolstraat zoals we die nu kennen loopt niet verder dan nummer 94. Dat noopt tot enige uitleg. De oude huisnummering van Vleuten dateert uit de Franse tijd. Hierbij was Vleuten verdeeld in de wijken A, B en C. Nu dan, nummer 138 was eigenlijk A138. Straatnamen waren er al veel langer maar deze waren niet van toepassing op de huisnummering en werden uitsluitend gebruikt om duidelijk te maken waar er eventuele werkzaamheden moesten plaatsvinden vanuit de gemeente. Pas in begin 50er jaren van de vorige eeuw is deze huisnummering aangepast zoals we die nu kennen.