

Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen.

Website: www.pf68.nl

Wilt u een wijziging van uw emailadres z.s.m. aan Marco Dijkhuizen doorgeven?
U blijft dan verzekerd van een juiste ontvangst van de Nieuwsbrief.

Bijeenkomsten:

Met uitzondering van juli en augustus, op de 3^e *dinsdag* van de maand (tenzij anders aangegeven) in 'De Schalm', Oranjelaan 10, De Meern, vanaf 19:00 uur.

Contributie 2026 incl. Nieuwsbrief per mail: € 19,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 9,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 44,65 per jaar.

Contributie 2026 incl. Nieuwsbrief per post: € 29,00 per jaar; jeugdleden (tot 18 jaar) € 19,50 per jaar;
Contributie incl. een abonnement op Filatelie: € 54,65 per jaar.

Contributie graag overmaken naar rekening NL82 INGB 0002 2578 68 t.n.v. Postfris '68, Vleuten of contant betalen op de verenigingsavond.

Beëindiging lidmaatschap: Voor 1 december schriftelijk of per email aan de ledenadministratie.
Marco Dijkhuizen, Wilhelminalaan 5, 3451 HJ Vleuten, e-mail: marco@mdijkhuizen.nl.

Data verenigingsavonden 1^e halfjaar 2026 (onder voorbehoud)

20 januari	veiling + verloting
17 februari	veiling
17 maart *	veiling + verloting
21 april	algemene vergadering + veiling
19 mei	veiling
16 juni *	veiling + verloting

*= wisseling stuiverboeken

Verzamelbeurs van 9.00 tot 14.30 uur: Zaterdag 4 april 2026.

Inleveren kopij volgende Zegelaar, Nieuwsbrief Postfris '68 uiterlijk zaterdag 31 januari 2026.
Adres: redactie.deZegelaar@hetnet.nl.

Van de voorzitter

Beste leden,

Afgelopen december hebben wij u al per post de beste wensen voor het nieuwe jaar doen toekomen maar ook vanaf deze plaats wil ik u natuurlijk nogmaals mede namens alle bestuursleden

een heel goed en vooral gezond 2026

toewensen met heel veel postzegelplezier.

Sinds de coronatijd is het bij Postfris een gewoonte geworden om de leden in december per post een kerst- en nieuwjaarsgroet te zenden en die te voorzien van een unieke persoonlijke '**Postfris '68 - postzegel**'.

Voor onze kerst- en nieuwjaarsgroet in 2025 hebben we voor een afbeelding van de **Jeremiebrug** gekozen.

De monumentale Jeremiebrug is een stukje Utrechtse geschiedenis.

Deze ophaalbrug werd in gietijzer in 1912 gebouwd door de Utrechtsche stoom-grofsmederij firma P.H. Hörmann.

In eerste instantie was ze hand aangedreven maar werd later geëlektrificeerd.

De brug lag ooit tegen de binnenstad van Utrecht aan over de Kruisvaart bij de Vaartsche Rijn en dankt zijn naam aan de daar ooit naastgelegen herberg van Jeremias Du Chemin.

Helaas moest bij de spoorverdubbeling in Utrecht en bouw van treinstation Vaartsche Rijn de brug daar weg.

Even zag het er naar uit dat de brug in de opslag zou verdwijnen, maar dankzij de inzet van een aantal mensen kon de brug gerestaureerd en verplaatst worden.

De brug ligt nu over de Vikingrijn bij de kruising met de Alendorperweg en centraal in het Máximapark.

De oplage is ook nu weer beperkt maar voor de verzamelaars van persoonlijke postzegels onder ons is nog een enkel velletje of zegel beschikbaar.

Ook van eerdere uitgaven van onze persoonlijke postzegel hebben wij nog een zeer beperkte voorraad.

Interesse? Laat het ons weten.

Ik zie u graag op onze eerste verenigingsavond dinsdagavond 20 januari 2026.

Blijf gezond allemaal.

Janny Vierbergen

Contributie

Nu het nieuwe verenigingsjaar 2026 van start is gegaan ziet de penningmeester betaling van uw **contributie voor 2026** dan ook graag op de bankrekening van de vereniging tegemoet.

Liever contant betalen? Op de verenigingsavonden kunt u uw contributie ook contant voldoen.

De hoogte van het te betalen bedrag (o.a. met of zonder een abonnement op het blad Filatelie) en het rekeningnummer van de bank vind u elders in deze Zegelaar.

Nieuwsbrief De Zegelaar

Wij blijven u ook in 2026 door middel van onze **nieuwsbrief 'De Zegelaar'**, die -met uitzondering van de vakantieperiode- maandelijks bij u in de (digitale) brievenbus valt, op de hoogte houden van het wel-en-wee van onze vereniging en van de laatste postzegelnieuwtjes.

Vraag-en-aanbod'

Even ter herinnering: Vorig jaar zijn we in de Zegelaar gestart met een nieuwe rubriek 'Vraag-en-aanbod'.

U kunt nog steeds gebruik maken van deze rubriek.

Dus zoekt u een bepaald zegel of heeft u iets aan te bieden stuur uw advertentie dan digitaal naar de redactie.

Ruilen/verkopen

Tijdens de verenigingsavonden wordt er altijd druk gesnuffeld in de stuiverboeken.

Maar u mag natuurlijk ook uw eigen ruilmateriaal op onze verenigingsavonden meenemen.

Neem dus gerust één of meerdere boeken met uw dubbele zegels mee en wie weet zoekt uw medeverzamelaar nu net dat zegeltje wat u in de aanbieding heeft.

Beurzen

Op 2 zaterdagen (één in het voorjaar en één in het najaar) bent u als verkoper -of als bezoeker- welkom op onze beurzen.

De tijd gaat snel en voor we het weten staat de eerste beurs op **zaterdag 4 april** voor de deur.

Vergeet als verkoper dus niet om tijdig uw gratis tafel te reserveren bij Gert, want vol = vol.

Weggeeftafel

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van november werd de vraag gesteld of er wellicht een weggeeftafel gecreëerd kon worden, waar men filatelistisch materiaal wat men over heeft, kan neerleggen voor de liefhebber. We hebben in de buurt van de bestuurstaafel een plekje hiervoor gerealiseerd en in december is daar al voorzichtig gebruik van gemaakt. Mocht u dus filatelistisch materiaal weg willen geven: leg het op de weggeeftafel neer.

Stuiverboeken

Begin december zijn onze kratten met stuiverboeken geruild met de kratten van onze collega verzamelaars uit Uithoorn. Tijdens onze verenigingsavond in december kon u dan ook al volop snuffelen in deze nieuwe stuiverboeken.

Na drie maanden komen er weer 'nieuwe' kratten op de tafels te staan, want dan ruilen wij die kratten met stuiverboeken met die van de collega's van Mijdrecht.

Voor het volgende seizoen **2026/2027** zijn inmiddels al 4 van de 7 beschikbare kratten met stuiverboeken gevuld. Dus heeft u een verloren uurtje of wordt het weer te slecht om er op uit te gaan maak dan eens een stuiverboek.

Inleveren kan bij Gert of David of eventueel bij één van de andere bestuursleden. Wacht niet te lang met inleveren, want u weet het, ook hier geldt: vol=vol!

Rondzendingen

Ook in 2026 blijft de **rondzenddienst** doordraaien. In ieder geval tot en met juni 2026, want dan vindt afrekening plaats en gaan de boekjes terug naar de inzenders. Ook de extra dozen van een collega-vereniging gaan dan retour. Onze dozen staan dan leeg op de plank en kunnen niet gevuld worden, tenzij.... ook u eens een rondzendboekje inlevert. Lege boekjes zijn verkrijgbaar bij Janny en ook Inleveren kan bij haar of bij een van de andere bestuursleden.

Veilingen

Naast het snuffelen in stuiverboeken staat er ook iedere verenigingsavond een **veiling** op het programma.

Onze veilingmeester Alle probeert iedere maand een zo'n gevarieerd mogelijke veiling voor u te maken maar dat lukt hem alleen als hij voldoende kavels binnenkrijgt. Hij ziet uw kavels Nederland maar **vooral** ook leuk buitenland graag tegemoet. Dus heeft u leuk/goed veilingmateriaal neem dan contact op met Alle.

Bibliotheek

In onze **bibliotheek** beschikken we over diverse catalogi, die tijdens de verenigingsavonden voor u ter inzage liggen. Ook kunt u ze tegen een gering bedrag lenen.

Vraag er gerust om.

Ladderprijsvraag nr. 5 - januari 2026

Er zullen telkens 10 vragen worden gesteld, waarvoor men bij de juiste beantwoording een totaal van 50 punten kan scoren. Alle deelnemers aan de ladderprijsvraag ontvangen aan het eind van het seizoen een prijs. Hoe hoger op de ladder hoe aantrekkelijker de prijs. En iedere maand is er ook een maandprijs te verdienen. Tenzij anders vermeld zijn de antwoorden te vinden in de “dikke” NVPH catalogus (dus Nederland en Overzee).

- Vraag 1 (2 punten): Nog even terug naar Oud en Nieuw. Ook dit jaar bakte ik weer oliebollen. Kunt u twee zegels noemen waarop oliebollen afgebeeld worden?
- Vraag 2 (2 punten): Al dat snoepen en eten met Kerst en Oud en Nieuw is niet goed voor onze gezondheid. Last ervan? Dan naar de dokter of tandarts, maar niet naar de kwakzalver. Op welk zegel vindt u die kwakzalver?
- Vraag 3 (3 punten): In de nacht van Oud en Nieuw verwoeste een brand de Vondelkerk in Amsterdam. Een ruïne bleef over. Ook Rotterdam heeft een ruïne van een kerk. Op welk zegel staat deze afgebeeld en welke kerk was dit?
- Vraag 4 (3 punten): In de nieuwjaarsnacht omhelzen we elkaar en wensen we elkaar Gelukkig Nieuwjaar. Op welk zegel zien we een omhelzing?
- Vraag 5 (5 punten): Kerstboom eruit en plant of bloemetje er in. Welk zegel is gewijd aan “de mooiste bloemen”?
- Vraag 6 (5 punten): Kunt u het schip Zwammerdam vinden?
- Vraag 7 (5 punten): Het programma “Nederland op film” liet een fragment zien van de autoloze zondag. Welk zegel is hieraan gewijd?
- Vraag 8 (5 punten): Ook gekeken naar het schaatsen op tv? Op welk zegel vinden we Dick Neyzing?
- Vraag 9 (10 punten): “Voorkomen is beter dan genezen”. Op welk zegel vinden we deze woorden?
- Vraag 10 (10 punten): De Vrolijke drinker van Frans Hals vinden we op welk zegel?

De oplossing van deze puzzel dient uiterlijk 30 januari 2026 in ons bezit te zijn.

Oplossing sturen naar: janny@vierbergen.nl of naar Janny Vierbergen, Wielingenplein17, 3522 PC Utrecht.

Oplossing ladderprijsvraag nr. 4 - december 2025

- Vraag 1 (2 punten): Een kudde heideschapevinders vinden we op zegel NVPH 3899. Op blokje NVPH 1713 staat een Drents heideschaap afgebeeld.
- Vraag 2 (2 punten): Zegels met een afbeelding van een vos zijn er genoeg te vinden in Nederland. We vinden de vos o.a. op de zegels NVPH 2282a, 1954, 3931 en 3718.
- Vraag 3 (3 punten): Op zegel NVPH 4188 zien we 50-350 staan.
- Vraag 4 (3 punten): De woorden “Spreek je Moerstaal” vinden we op zegel NVPH 2427.
- Vraag 5 (5 punten): Op zegel NVPH 671 zien we een boer met een hoge muts.
- Vraag 6 (5 punten): De tekst “Jij bent superleuk” vinden we op zegel NVPH 4237e.
- Vraag 7 (5 punten): Nee, dit is geen bedwants en ook geen stinkwants. Dit is de pyjamawants. We vinden hem op zegel NVPH 3659.
- Vraag 8 (5 punten): Het Noorderlicht vinden we op zegel NVPH 4152.
- Vraag 9 (10 punten): Petrus van Musschenbroek (1692-1761) was een Nederlandse medicus, wis- en natuurkundige, meteoroloog, astronoom en hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Hij staat afgebeeld op zegel NVPH 2799.
- Vraag 10 (10 punten) De “Bedelaars aan de deur” is een ets van Rembrandt en we vinden die ets afgebeeld op zegel 413 van Aruba. Ook Frankrijk gaf een zegel uit met een afbeelding van deze ets.

De ladder

Helaas is vorig maand de oplossing van de heer van der Vliet tussen allerlei spamberichten binnengekomen. De oplossing was echter goed voor 50 punten. Deze zijn dit keer erbij gevoegd.

Dhr. G. van der Vliet	-	150 punten + 50 =	200 punten
Mw. J. Wagevoort	-	147 punten + 50 =	197 punten
Dhr. F. Rademaker	-	147 punten + 50 =	197 punten
Dhr. A. Wuring	-	150 punten + 45 =	195 punten
Dhr. J. Dirks	-	145 punten + 50 =	195 punten
Dhr. R. Visser	-	145 punten + 50 =	195 punten
Dhr. V. Timmerman	-	135 punten + 50 =	185 punten
Dhr. H. Siebrasse	-	120 punten + 45 =	165 punten
Dhr. M. Dijkhuizen	-	100 punten + 0 =	100 punten
Dhr. B. van der Lit	-	47 punten + 0 =	47 punten
Dhr. T. van der Wurff	-	47 punten + 0 =	47 punten

De maandprijs gaat naar: dhr. G. van der Vliet.

Uit onze Archieven – 2

Kerstzegels van Nederland, ook wel decemberzegels genoemd bestaan sinds 1987. Dat blijkt onder meer uit een artikel van de redactie uit de Zegelaar van 1988 01.



Het boekje bevatte 20 zegels van 50 cent en kostte 10 gulden. Ongeveer € 4,50 in euro's. Vergeleken met de € 24,20 voor 20 zegels nu een koopje.



Rob van den Bor



DENEMARKEN



Denemarken, een land met een roemrijke geschiedenis, denk maar aan de tijd van de “Vikingen “. In deze tijd (de 10^e eeuw) is het land gesticht door koning Harald Blauw tand (985). Denemarken is 1,5 keer zo groot als België en iets groter dan Nederland. Denemarken vormt samen met Groenland en de Faeröer eilanden het (Deens) “konigret Danmark”. Het bestaat voor een groot gedeelte uit het schiereiland Jutland en de drie eilanden Funen, Seeland en Lolland (totaal 405 eilanden). Ten noord-westen ligt ZWEDEN, (dat via een brug verbonden is met Denemarken) en in het noorden ligt Noorwegen. De hoofdstad Kopenhagen ligt op het grootste eiland Seeland en is via de “Sontbrug” met Zweden verbonden. Voor de posthistorie moeten we terug naar 1851. In dat jaar werd de 1^{ste} zegel uitgegeven. De eerste postzegels van Denemarken waren voorzien van heraldieke afbeeldingen van wapenschilden en cijfers met klassieke achtergronden.



Pas in 1905 kwam de eerste postzegel uit met een afbeelding van een staatshoofd, nl. koning Christian IX, gevolgd in 1907 door koning Fredrik VIII. In de oorlogsjaren 1914/18 en 1940/45 was Denemarken een makkelijke tegenstander voor het Duitse regime het werd dan ook snel Duits bezet gebied. Christian X vluchtte niet zoals Hakan en Wilhelmina, maar bleef in Kopenhagen en maakte dagelijks een rondrit op zijn paard door de stad .In Oktober 1942 viel hij van zijn paard en regeerde vanaf die tijd zijn land vanuit een rolstoel. Hij regeerde tot hij stierf in 1947. Op zijn kist lag



een armband die alle verzet strijders droegen tijdens de oorlog. Thans hebben de Denen een koningin, “Margaret II”, die tevens doopmeter is van onze koning Willem Alexander. Denemarken heeft ook veel beroemde personen gekend in de loop der jaren. Denk maar aan de beroemde sprookjes schrijver Hans Christian Andersen, natuurkundige Christian Ørsted, Niels Bohr (scheikundige) en niet te vergeten de grondlegger van het biermerk Carlsberg, Jacob Christiaan Jacobsen. Denemarken is bij uitstek een schitterend vakantieland.

Op vele mooie plekjes kun je rustig genieten van het gastvrije land en een lekker biertje (wel prijzig want in alle Scandinavische landen is alcohol en tabak onbetaalbaar).

Denemarken is natuurlijk ook het land van de LEGO (de steentjes waar alles, maar dan ook alles van gebouwd



kan worden). Tussen de bossen van Denemarken, midden in Jutland in het plaatsje Billund (740 km rijden vanuit Utrecht) ligt het gigantische park, helemaal gebouwd van legostenen. Ook zijn er tijdens uitgave van zegels van Verenigd Europa in 2015 zegels uitgegeven in Denemarken met de beeltenis van de magische steentjes. Als kind was je de koning te rijk, als je kon zeggen “ik heb lego”. De zegels van Denemarken zijn over het algemeen afbeeldingen van culturele aard, zoals oude gebouwen en natuur. Denemarken is rijk aan cultuur geschiedenis. Veel monumentale panden met

herinnering aan vroege tijden zijn een bezienswaardigheid voor toeristen. De uitgestrekte vlaktes en bosrijke gebieden in Denemarken vertellen hun eigen verhaal. Zoals “Møns Klint”. Dit zijn een aantal indrukwekkende klppen die aan de oostkant van het eiland Møns eindigen, de krijtrotsen lijken dreigend omhoog te komen vanuit de Oostzee. Het hoogste punt is 143 meter boven de zeespiegel. Op één van de klppen (de rots “Dronningestolen”) kun je bij helder weer Zweden zien.



Denemarken telt ook een aantal mooie kastelen. Een van de meest bezochte kastelen, is kasteel “Egeskov”. Een geweldig bouwwerk dat 500 jaar oud is en omringd door bijna 300 heggen. Zomers, als het zonnig is, is dit kasteel een belevenis voor jong en oud. Picknicken behoort dan ook tot de zondag rituelen van de Denen. Veelal gebeurt dit in familie sferen .



Lange tijd was Denemarken hoofdzakelijk een landbouwland. Na 1945 breidde het land zijn industriële sector drastisch uit, zodat deze tegenwoordig meer dan 25% en de landbouw minder dan 5% aan het bruto binnenlands product bijdraagt. Andere traditionele industrieën van Denemarken zijn de visserij en scheepsbouw, maar deze zijn ook afgenomen. Toch heeft Denemarken zijn landelijk karakter grotendeels behouden. Financiële en andere diensten, de handel en de vervoerssector zijn ook belangrijk voor de economie van het land. De koopkracht per hoofd van de bevolking was in 2005 de op vijf na hoogste ter wereld. De belangrijkste landbouwproducten van het land zijn wortelgewassen (bieten, koolraap en aardappels) en graangewassen (gerst, haver en tarwe). Er is veeteelt (varkens, rund- en pluimvee) en een grote visindustrie. Denemarken bezit een commerciële vloot van aanzienlijke grootte. De belangrijkste vervaardigde producten omvatten voedingsmiddelen (vooral vlees en

zuivelproducten), chemische producten, machines, metaalproducten (die bijna volledig van ingevoerde grondstoffen worden gemaakt), elektronische en vervoersapparatuur, bier, textiel en houten producten. Denemarken is wereldleider in windenergie voor de elektriciteitsvoorziening en produceert veel windturbines (Vestas).

Veelal grote musea in Denemarken herinneren aan de rumoerige tijd van de Denen. Van deze musea is het "Vikingschip museum" in Roskilde, dat de geschiedenis van Denemarken weergeeft tijdens de ruige periode van de Vikingen, een aanrader voor iedereen. Kortom een land om eens te bezoeken en te genieten van de rust en ontspanning die Denemarken te bieden heeft.



Volgende maand neem ik u mee naar de noorderburen van Denemarken, nl" Noorwegen".

Nu neem ik nog een biertje ,”SKOL”

Jan van de Wiel

Gevaarlijk die sorteermachines



In deze toestand werd deze kerstgroet bij mij thuis afgeleverd. Het mag duidelijk zijn dat deze beschadiging is opgetreden in het sorteercentrum van Post.nl. Op de post.nl-app die ik op mijn telefoon heb had ik al gezien dat de kaart iets kleiner geworden is. Ook de codes die normaal op de onderzijde van de brief staan zijn door de problemen op een andere plek uitgekomen.

Normaal komt er een sticker op waarin Post.nl zich verontschuldigt voor de beschadiging die is opgetreden. Mijn eerste reactie was, 'die stickers zijn er niet meer', maar bij navraag bij Post.nl blijkt dat deze nog steeds gebruikt worden. Waarom deze post niet voorzien is van een dergelijke sticker zullen we maar wijten aan de grote drukte in deze dagen van het jaar. Toch komt deze envelop in mijn collectie. Het is geen standaard.

Een Ottomaanse brief naar Hengelo,

Zowel op deze voorzijde als de achterzijde is er genoeg te zien. De brief is rijkelijk voorzien van de nodige postale aanwijzingen. Omdat de Ottomaanse teksten slechts met veel moeite en interpretatie te ontcijferen zijn heb ik gebruik gemaakt van Chat GTP. Van deze z.g dode taal zijn zelfs binnen Turkije nauwelijks nog mensen te vinden die dit lezen kunnen, laat staan vertalen.

Om te laten zien hoe dat gegaan is geeft ik de tekst door zoals verkregen via Chat GTP. De vertaling van het rechthoekige censuurstempel ziet er als volgt uit.

استانبول برید

Istanbul berid

→ "Post van Istanbul" / "Istanbul Postdienst"

رقم حضاره ...

Raqam hazāreh ...

→ letterlijk: "Nummer van de Inspectie / Bureau nr. ..."

Dit is het nummer van de **censuurkantoor- of inspectieafdeling**.

De laatste cijfers zijn door overdruk en inkt vrij onduidelijk — meestal is dit een één- of tweecijferig nummer, zoals 2, 5, 7, 11 enz.

Betekenis in context

Dit stempel is het **officiële doorlaatstempel** van het Istanbul censuurbureau.

Tijdens WO I werd alle internationale post gecontroleerd.



Afb.1

Ook de tekst die links bovenin geschreven staat vermoedelijk Nazar (afb.2) wat zoveel betekent als ingezien/ gecontroleerd.

Midden boven een aantekenstempel UPU met het registratienummer 325. Het lijkt erop dat dit stempel schaars is. Uit de massa's aantekenbrieven die ik in mijn handen heb gehad ben ik dit nog nooit als stempel tegengekomen. Ook van een medefilatelist kreeg ik dezelfde opmerking. Ondanks deze waarnemingen heb ik op internet nog een brief, ook uit Pera aangetroffen met een dergelijk aantekenstempel.

Afb.2



Het rondstempel Pera 12-1-1917 geeft de datum van aanbidding aan de post. Links naast het aantekenstempel nog in woord Recommandée. Tot slot nog het ovale bedrijfsstempel van Robert Hauby

Gefrankeerd met 2½ Piaster, nummer Michel 428 A, tanding L13. Het tarief was als volgt opgebouwd. Brief naar het buitenland 50 Para. Aantekenrecht 50 Para. Dat maakt samen 100 Para # 2½ Piaster. 40 Para is 1 Piaster

We gaan verder met de achterzijde van de brief (afb. 3). In het oog springt de grote rode sluitzegel. Ook deze is afkomstig van het cencuurkantoor. Daarmee is brief weer gesloten.

Het vertrekstempel rechts Stamboul 15-1-1917 7-9 met de tekst Depart. Links een stempel met een datumnotering van het Ottomaanse Rijk 22-10-1222 de toen gebruikte Islamitische jaartelling.



Afb. 3

Als vertaling op het sluitzegel kunnen we de tekst vinden, in het Nederlands: Officieel zegel van het Verheven Ottomaanse Rijk – Ministerie van Post – Officiële correspondentie.”

Disclaimer: bij het gebruik van Chat GTP ga ik uit van de waarschijnlijkheid van het vertaalde. Het is voor mij niet controleerbaar of alles 100% juist vertaald is.

Bronnen Chat GTP. [Ottomaanse postgeschiedenis](#) In het Turks [Osmanlı Posta Tarihi](#)

Jan Sangers

Voor vragen en opmerkingen over....

- informatie op de website: neemt u contact op met de voorzitter;
- de rondzending: neemt u contact op met het hoofd rondzendverkeer;
- de veiling en/of niet verkochte kavels: neemt u contact op met de veilingmeester;
- uw lidmaatschap: neemt u contact op met de ledenadministrateur.

Namen en telefoonnummers kunt u vinden op onze site onder menu optie 'Vereniging' > Bestuur.